

# De Kavelbode



Het blad voor de leden van Recreatiepark De Schoffel



## REDACTIONEEL

Volkstuinvereniging De Schoffel bestaat sinds 1973 en zal binnen afzienbare tijd onderdeel zijn van de wijk RijswijkBuiten. Het bestuur en de 128 leden van de vereniging zijn volop in gesprek om er voor Rijswijk een groen succes van te maken.

Deze speciale Kavelbode is onderdeel van de Groenmarkt op 7 mei 2017. Een ontmoeting tussen tuinders, politiek, burgers van Rijswijk en diverse organisaties die een groen hart hebben.

In december 2007 was het schrikken, toen de eerste berichten kwamen dat de rust aan de Lange Kleiweg verstoord zou worden door de plannen voor een nieuwe wijk. Dat de tuinen daarbij mogelijk weg moesten, sloeg in als een bom. Maar na die klap kwamen de leden en het bestuur direct in actie om voor hun belang op te komen. Na een aanvankelijk NEE door de vorige coalitie, is de laatste drie jaar hard gewerkt aan een JA-maar! En de maar is: in iets kleinere vorm blijven en dan omsloten te worden door een woonwijk.

We willen u een indruk geven over ons idee van een tuincomplex dat toekomst heeft, óók in een steeds voller gebouwd woongebied. Inbedding van volkstuinten



tussen sportvelden en woonwijken hoeft geen bezwaar te zijn. Wij willen de 'oversteekplaats' zijn voor vogels, insecten, vlinders, wezels en zelfs hazen, die als leefgebied ook het Wilhelminapark en het Elsenburger bos hebben. Wij willen laten zien dat De Schoffel een educatieve rol kan vervullen voor jong en oud in een stedelijk gebied.

In dit blad leest u meer over de plannen, maar zijn vooral ook veel Schoffelaars aan het woord. Dankzij de interviews die Frits Benschop<sup>1</sup> afnam, wordt u een bonte mengeling aan ervaringen geschetst. Wij wensen u veel leesplezier!

---

<sup>1</sup> Frits overleed 14 januari 2016

## 1973: De Schoffel wordt opgericht.

Het ontstaan van De Schoffel heeft te maken met de expansiedrift van Delft begin jaren 70 van de vorige eeuw. De gemeente Rijswijk stond toe dat landbouwgrond ook een andere groene bestemming kon krijgen.

Een slimme makelaar kocht grond op van boeren en verkavelde het land zodat in enkele fases het huidige complex ontstond.

De gemeente Rijswijk gaf daarmee een andere bestemming aan landbouwgrond, daar waar Delft haar oog op had laten vallen voor bebouwing. Na enkele jaren namen de eigenaren van de grond het gezamenlijke bezit over en stichtten: 'De Vereniging tot exploitatie van het recreatiepark De Schoffel'. Het eigendomsrecht is van aanvang aan vastgelegd bij de notaris en de 128 leden hebben sinds die beginjaren veel gedaan aan verbetering van het complex. Zo werden waterleiding, riolering, elektriciteit en een stevig parkeerterrein aangelegd. Er kwam een



toiletgebouw, een verenigingsgebouw en compostbakken. Naast de parkeerplaats werd een speelweide aangelegd met een Jeu de Boulesbaan, een zandbak, speeltoestellen voor kinderen, een grasveld om te voetballen en een tafeltennistafel die door groot en klein gebruikt wordt.

Een gekozen bestuur met diverse commissies voert namens de leden taken uit en doet voorstellen in de jaarlijkse vergadering voor onderhoud van paden, bomen etc. We durven rustig te spreken van een vereniging waar leden actief en betrokken zijn. Heel veel taken worden in eigen beheer uitgevoerd. In **statuten**, een **huishoudelijk reglement**, een reglement rond **adviescommissies**, een **tuinreglement**, een **bouwreglement** en een **nutsreglement** is vastgelegd waaraan leden, bestuur en commissies zich te houden hebben. Bouwvergunningen bijvoorbeeld worden bij de gemeente ingediend en moeten aan voorschriften van hoogte, omvang, kleur en materiaal voldoen.

## Interesse om ook lid te worden van De Schoffel?

Binnenkort gaan 32 tuinen aan de zijde van de Lange Kleiweg verdwijnen, deze leden krijgen de gelegenheid elders een tuin over te nemen. Mocht u interesse hebben, dan kunt u dit kenbaar maken bij de secretaris Frank Groote via [frank.groote@momentive.com](mailto:frank.groote@momentive.com). U mag ook een briefje met uw gegevens achterlaten in de brievenbus naast het mededelingbord.

# Van klein balkon naar groene tuin, wie wil dat niet?



Veel leden wonen in een huis zonder tuin. De Schoffel biedt hen mogelijkheden in het groen hun hobby uit te oefenen en te genieten van heerlijke groenten, fruit en bloemen uit eigen tuin. Enkele leden hebben we in deze Kavelbode voor u geportretteerd. De laatste jaren zien we dat steeds meer jonge gezinnen zich aanmelden. Het bewust met de natuur omgaan, staat hoog in de wensenlijst van jonge ouders. De nieuwe wijk biedt mogelijk weer andere mogelijkheden voor tuintjes. Dichtbij wonen, maar wel een klein stukje grond, waarop men naar hartenlust kan kweken.

## Fauna op De Schoffel

Op het terrein van De Schoffel komen veel dieren voor die daar een veilige plek vinden om te leven, eten en zich voort te planten. Naast diverse soorten muizen en kikkers vind je er padden, hazen, fazanten, eenden en andere watervogels, karpers, salamanders maar ook enorm veel soorten vlinders en insecten. Bij de vogelsoorten die zich op het complex thuis voelen zitten ook kwetsbare soorten<sup>2</sup> als de kerkuil, de groene specht, de koekoek, de nachtegaal en de raaf. Ook marterachtigen bezoeken ons terrein, waaronder de hermelijn.

---

<sup>2</sup> Komt voor op de rode lijst opgesteld door de vogelbescherming. Het gaat om kwetsbare soorten die bedreigd worden in hun voortbestaan.

## Welke combinatie biedt De Schoffel aan flora, fauna en wonen?

Het voorstel dat wij de gemeente Rijswijk doen is een combinatie van bestaande voorzieningen handhaven en investeren in vernieuwingen die meerwaarde bieden aan de inwoners van Rijswijk-Zuid.

Zo stellen wij voor om het recreatiepark De Schoffel integraal onderdeel van de wijk te maken en te fungeren als de groene long van deze wijk.

Een groene strook geeft dieren, insecten en vogels de mogelijkheid 'over te steken' van het Wilhelminapark naar het Elsenburgerbos. Bovenop de leidingen die ten zuiden van het terrein van De Schoffel liggen, komt een (groen) speelpark. Mogelijk kunnen we geluidswanden van natuurlijk materiaal langs het spoor aanleggen. Daarin vinden insecten, maar ook kleine dieren een nest- en schuilplaats. De aanleg van een vlinderidylle (diverse planten waar vlinders, bijen en insecten van leven) langs fietspad en spoor helpt de natuur en geeft een prachtig aanzicht.

Nog niet bekend is hoe de wijk rondom ingericht wordt, maar wij gaan voor een heuse kinderboerderij, een boomgaard, vlinder- school- en educatietuinen.



## Fauna op De Schoffel



Nachtegaal



Koekoek



Raaf



Kerkuil



Groene specht



Bonte specht



Diverse vlinder- en mottensoorten

## Dieren op de schoffel



Woelmuis



Spitsmuis



Salamander



Pad



Groene kikker



Kreeft



Haas



Konijn



Fazanten



Bij



Libelle



Mier

## Vlindertuinen

Door aanplant van bloemen, struiken, grassen, brandnetels, distels en andere gewassen waar vlinders hun nectar halen, worden vlinders aangetrokken. De vlinder wordt geholpen door speciale broedkastjes op te hangen. Een vlindertuin hoeft niet groot te zijn, als ook in de omliggende tuinen/velden vlindervriendelijke planten worden neergezet. Voor kinderen is zo'n vlindertuin een sprookje en voor de natuur een noodzaak omdat een aantal vlinders dreigt te verdwijnen.

<http://natuurtuin.eu/>

## Schooltuinen

Schooltuinen zijn in onze westerse, volgebouwde wereld van levensbelang voor de educatie van kinderen. Weten hoe groente en fruit groeit en hoe je planten en bloemen kunt verzorgen, horen bij de basiseducatie van stadskinderen. Ze leren er de liefde voor de natuur te ontwikkelen die hen via de schooltuinen wordt bijgebracht door de enthousiaste vrijwilligers. Bovendien zijn er veel gezinnen die in deze moeilijke financiële tijden kunnen eten van de gezonde opbrengst van de tuintjes. Buiten dat het leerzaam is voor de kinderen, zijn er ook kinderen die het als een uitje zien. Deze kinderen hebben daarmee de mogelijkheid om lekker buiten te zijn op een veilige plek - iets wat in de eigen straat niet altijd kan. Ze leren met elkaar omgaan en voor en met elkaar te zorgen.

Info: <http://www.schooltuinrijswijk.web-log.nl/>

## Educatieve tuin

Educatieve tuinen laat kinderen op een actieve manier de natuur beleven en ontdekken. Het programma start met een aantal voorbereidende lessen op school. Daarna komen de kinderen wekelijks naar de tuin. Daar zaaien, planten en oogsten zij een heel seizoen lang in hun eigen tuintje. Aan het eind van die periode verwerken de kinderen een deel van de oogst tot een eindproduct. Voorbeelden hiervan zijn goudsbloemenzalf, pizza en pasta. Verder ontdekken de kinderen de natuur aan de hand van opdrachten uit hun schooltuinboek. Daarnaast kan men bijvoorbeeld in het voorjaar kleuterklassen naar de tuin halen voor het kabouter- of kikkerpad. Hierbij ervaren zij de natuur in de lente met al haar verschijnselen. Het kan heel leerzaam zijn voor de kleintjes een 'ontdekkpad' aan te leggen en hen hier doorheen te laten lopen. Educatieve tuinen kunnen prima gecombineerd worden met activiteiten voor buitenschoolse opvang, de brede school of ecokids.

[http://www.rotterdam.nl/educatieve\\_tuinen\\_prins\\_alexander](http://www.rotterdam.nl/educatieve_tuinen_prins_alexander) of [www.ecokids.nl](http://www.ecokids.nl)



## Kinderboerderij

Moeten we hier nog uitleggen hoe een kinderboerderij in elkaar steekt? Rijswijk kent deze natuurlijk al volop. Voor informatie kijk op: <http://www.ertussenuit.com/details/49615.htm> Rijswijk-Zuid wordt langzaam maar zeker volgebouwd en een nieuwe (hopelijk) groene wijk ontstaat. Door rond De Schoffel een boomgaard en een kinderboerderij te creëren, hebben kinderen in de wijk contact met de natuur. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking biedt het mogelijkheden om deel te nemen aan het sociale leven. Vrijwilligers van volkstuinverenigingen zullen meer dan graag helpen om hand- en spandiensten te verlenen.

## Zijn volkstuinen en recreatieparken oubollig?

Het antwoord is natuurlijk: absoluut niet! Volkstuinen vervullen in onze volgebouwde westerse wereld een belangrijke rol. Hele families genieten van het wroeten met hun handen in de klei. Generaties geven elkaar het plezier van tuinieren door als werd het in de genen meegegeven. Ouderen merken dat tuinieren hen goed doet om fit te blijven. Jonge gezinnen vinden het hebben van een tuintje passen bij deze tijd. Mensen zijn milieubewust, willen zelf groenten



kweken op een natuurlijke manier zonder gebruik te maken van kunstmest en gif. De Universiteit van Wageningen heeft het gezondheidseffect van volkstuinieren onderzocht en wat blijkt: mensen zijn meetbaar gezonder en fitter dan hun leeftijdgenoten zónder zo'n plekje groen. In België heeft de Vlaamse overheid flink meer geld uitgetrokken om volkstuinen te creëren. Rijswijk neemt dus een wijs besluit als ook De Schoffel onderdeel van de wijk RijswijkBuiten wordt.



**De Grootste Pompoen ooit**  
*door Marianne Guillaume (kavels 48/64)*

Daar sta je dan.

Een tip van zwager Bart: ‘Stop dit maar in de grond!’.

Nou we hebben het geweten. Dat uit één pompoenpitje zo’n joekel van een pompoen kan groeien. Op het zakje met de zaadjes stond geen enkele voorspelling, laat staan waarschuwing, want hoe oogst je zo’n kanjer? Wij kenden wel het sprookje van het bonenplantje dat later tot in het kasteel reikte, maar deze geweldenaar?

Twee volle dagen zijn we bezig geweest met oogsten (zwager Bart was met vakantie). De firma Methorst heeft er een speciale dieplader voor moeten



aanschaffen en alle zorginstellingen van Rijswijk en omstreken hebben wekenlang pompoensoep geserveerd. Volgens Jolande Sluyter heeft men het er in Florence nog over en kijkt men reikhalzend uit naar de pompoenenoogst van komend jaar. Wij doen ons best (zwager Bart is inmiddels weer op het tuintoneel verschenen) en er schijnt ook al buitenlandse belangstelling te zijn. Paul Bocuse, de beroemde Franse kok, met zijn favoriete specialiteit pompoensoep (soupe à la citrouille) heeft ons al gebeld, maar wij moesten de pompoen wel komen brengen. Misschien Methorst bellen? Dacht het niet. De Schoffel blijft, dus de pompoen ook!

*Bon appetit!*

*De geluksles die Cees Sprenger op zijn tuin geeft is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:*

## Is geluk maakbaar?



1 Leef naar je doelen

2 Investeer in relaties

3 Denk positief

4 Heb aandacht voor jezelf

5 Leef hier en nu

6 Heb grip op je leven

7 Leef gezond en beweeg



## STILTE DER NATUUR

door Beppy (kavel 37 en 53)



De stilte van de natuur heeft veel geluiden  
haar tonen zijn melancholiek  
ze proeft als zoete kersen  
als je één bent met haar stilte  
hoor je zelfs onkruiden  
zich door het cement heen persen.

Voel haar fragiele rust  
zie de eerste vlinder die een lentebloem kust  
hoor zwoele wind neuriën tussen de bomen  
geniet van een beekje dat je hoort stromen.

Luister ademloos en bewonder  
het is ons gratis gegeven  
om de stilte van de natuur  
in onszelf te mogen beleven.

*Ik hou van de natuur, maar ik moet er wel wat te drinken bij hebben.*

## SCHOFFELAARS IN BEELD

• interviews: Frits Benschop •

### 'Hier draai ik een knop om...'

*Riekie van der Laan, Frank Grootte en dochter Merel - kavel 70*

Hoe combineer je de wens voor een tuin met je werkplek en je woonplek én de zorg rond een vierjarige dochter? Na een zoektocht vonden Riekie, Frank en hun dochter Merel een heerlijk plekje op recreatiepark De Schoffel.



Frank 'groeide' van

bloembollenkweker door naar een baan in de chemie, maar zijn hart blijft uitgaan naar groen. Riekie heeft een organisatorische functie bij het Nederlands Forensisch Instituut. Al hun vrije tijd spenderen ze aan tuinieren en de groene vonk is kennelijk ook overgeslagen, want ook dochter Merel werkt met veel plezier in 'haar tuintje'.

**Frank:** 'Tuinieren is voor mij een heerlijke afleiding, hier draai ik een knop om en ik vergeet mijn drukke baan. We hebben de tuin gekocht om vooral groente, fruit en bloemen te kweken. Trots hebben we al de eigen oogst op tafel gezet en er met smaak van gegeten.'

**Riekie:** 'Bloemen kweken was al mijn hobby en die hobby kan ik hier uitleven. Frank gaat dikwijls alleen naar de tuin. Onze dochter werkt in haar tuin met de kabouter. Mijn tijd om te kunnen tuinieren, wordt voor een belangrijk deel bepaald door de biologische klok van onze dochter.'

**Stadsuitbreiding:**

*Alle bomen omhakken en dan de straten naar hen vernoemen.*

## ‘Wat we thuis missen, vinden we hier.’

*Jolande Sluyter en Jan Saris- kavels 16 en 17*

De twee kavels met uitzicht op weiland rondom is waar Jolande en Jan elke dag opnieuw van genieten.

Voor Jan, die vanwege een heup-probleem veel aan huis gekluisterd was, wilde graag een tuin met een huisje hebben om tot rust te komen. In de tuin bij hun eigen woonhuis was die rust niet te vinden. Maar waar koop je op fietsafstand een echt rustpunt?

Waarschijnlijk heeft het ‘visitekaartje’ van recreatieterrein ‘De Schoffel’ aan de Lange Kleiweg eens de aandacht getrokken, want er volgden vele tochten naar het complex. Elk te koop staand kavel werd bezocht en beoordeeld waarbij ze vooral afgingen op hun persoonlijke gevoel. Sinds kort zijn Jan

en Jolande overgestapt naar een dubbele kavel. Met engelengeduld werd ook hier weer de tuin flink aangepakt en opgeknapt. Het is heerlijk vertoeven in de huisjes waar je een woonkamer, keuken, slaapkamer, douche en toilet vindt. Aan de slootrand is een brede strook ingericht voor vlinders en insecten.

*‘Een tuin is nooit af, steeds komt er iets nieuws in de grond en de oude planten vinden een plaats in de rand van de begroeiing’.* Waren er vroeger reizen naar het buitenland: nu is het genieten met volle teugen op dit Rijswijkse stekje in eigen land. *‘Daarnaast heeft ‘De Schoffel’ ons persoonlijk vrienden voor het leven opgeleverd,’* aldus Jolande en Jan.



*De natuur kent geen beloning of straffen, enkel gevolgen.*

## 'Wij zijn altijd buitenmensen geweest.'

*Hans en Ria den Ouden - kavel 33*

Als we in hun tuin, omringd door een zee van bloemen en planten, met Hans en Ria den Ouden praten is het nauwelijks voor te stellen dat we in het dichtst-bevolkte deel van Nederland zitten.

Het was de combinatie van de aanleg van de tuin en het fraaie huis dat de doorslag gaf. Ria: *'We ontdekten ook de voordelen van participatie. Zonder de vereniging was de aansluiting op elektriciteit, waterleiding en riolering er nooit gekomen. Vroeger gingen de vuile pannen mee naar huis om schoon te maken, nu verlaten we ons 'tweede huis' met schone pannen in het rek.'*

Het echtpaar Den Ouden heeft naar eigen zeggen de beste buurman. Om met hem de dag door te nemen is een 'kwekplek' in de heg gemaakt. Wekelijks spelen ze met 'buuf' een partijtje jeu de boules op de Schoffelbaan. De buurman wint altijd, maar zoals Hans zegt: *'Het gaat om het spel en niet om de knikkers.'*



## Toelatingsexamen voor een eigen stuk groen

*Aad en Anna van den Goorbergh - kavel 111*

In 1986 werd het echtpaar Van den Goorbergh door buren op hun 'buitenverblijf' op de koffie gevraagd. Niet alleen de koffie smaakte naar meer. Voor de jongere generatie is het interessant om te melden dat destijds een ballotagecommissie thuis kwam kijken of het er wel netjes genoeg uitzag. Kennelijk werd gereedeneerd: wie thuis een rommeltje van de keuken maakt, zal ook wel slordig in de tuin zijn. Het 'toelatingsexamen' werd met glans gehaald en in oktober 1986 bezat het echtpaar een eigen groene driehoek die in de navolgende jaren met geduld is omgetoverd tot een



smaakvolle, zeer kleurrijke bloementuin met vijver. Aad nam in het verleden bestuurlijke verantwoordelijkheid op zich. De leeftijd eist dat er nu voorzichtig een stapje terug gedaan wordt, maar bij elke werkbeurt is hij er bij. Door de bouwplannen van de gemeente ziet het er naar uit dat vertrek voor hen onvermijdelijk zal zijn. Beiden hopen wel dat anderen het 'paradijsje' dat De Schoffel is voortzetten. 'Het zou vooral enorm sneu zijn voor de jongere mensen als deze plek voorgoed verdwijnt', zeggen ze.

## 'Alsof je op de Veluwe bent.'

*Theo Brill en Lido Lovink - kavel 117*

Een echte 'Herentuin' noemen de bezitters van kavel 117 hun tuin.

*'Wonen op vier hoog is leuk, maar een tuin op 7 minuten fietsen is toch wel echt een meerwaarde', volgens de heren Brill en Lovink. Het was aanvankelijk voor hen even wennen aan de constructie van het verwerken van de tuin.*

Bij De Schoffel koop je namelijk niet een tuin en word je daarbij ook lid van een vereniging, maar je koopt een lidmaatschap en krijgt daarbij een tuin. Belangrijk daarbij is het idee dat je toch een waardevaste investering doet. Het contact op het complex en de praatjes 'over de heg' zijn waardevol, maar er is meer. Vrienden en familie zijn regelmatig op de tuin te vinden en zijn er meer dan welkom. De gezellige zitjes en het 'prieel' in de tuin bieden de mogelijkheid om 's morgens samen te ontbijten, 's middags een glaasje te drinken en 's avonds te eten of soms een kaartje te leggen.



*'De rust - vooral in de avonduren - doet goed en geeft soms het gevoel alsof je midden op de Veluwe zit, in plaats van in de drukke Randstad.*

*Al werkend in de tuin ontstaan oplossingen voor de aanpak van problemen die ik in mijn werk tegenkom en daarom van groot belang zijn', aldus Theo Brill.*



## De liefde tot tuinieren is gebleven.

*Frits Berends - kavel 47*

De liefde tot tuinieren zat er bij Frits Berends al vroeg in: hij onderhield wekelijks de tuin van zijn vader. Nog steeds is tuinieren zijn grote liefde.

Na 36 jaar werken voor TNO nam hij afscheid en besloot tijd te maken om te gaan lezen. In het begin was dat een verademing, maar na twee jaar begon het te vervelen. Een combinatie van binnenshuis lezen en buitenshuis werken in de natuur vond hij iets aantrekkelijker.



Een bevriend echtpaar bezat een kavel op het complex 'De Schoffel' en dat werkte aanstekelijk. In 1995 kocht het echtpaar Berends een eigen kavel met nogal wat achterstallig onderhoud. In het volgend najaar werd het complex als eerste in de omgeving aangesloten op elektriciteit, water en riolering. Een bedrijf zorgde voor aanleg van de leidingen onder de paden maar de leden moesten op hun kavels zelf zorgen voor de aansluitingen. Dat werd een hele klus om dwars door de tuinen een sleuf te graven van enige decimeters breed en vele decimeters diep. Op zeker moment leek de omgewoelde aarde meer op een mollenveld dan op een recreatiepark. Met smaak wordt verteld dat een graafmachine op zeker moment verdween omdat de ondergrond te zacht bleek te zijn - gelukkig een incident zonder persoonlijke ongelukken.

Frits was heel lang bestuurslid en lid van de bouwcommissie. Namens de vereniging moet bij elke overdracht van kavels een bestuurslid aanwezig zijn. Intussen heeft hij al 70 keer een tocht naar het notariskantoor gemaakt, soms op weg naar bizarre bijeenkomsten, zoals die waarin oververhitte (ver)kopers alsnog poogden een betere prijs af te dwingen. Onlangs heeft Frits zijn taken neergelegd en doet het rustig aan. Het lezen krijgt weer alle tijd!



## Varen op een tjalk én werken in de tuin.

Ankie en Paul Bonnet - kavels 72 en 88

Ankie heeft vroeger allerlei leuke banen gehad, maar het ambachtelijke pottenbakken stal Ankie's hart en na in de leer te zijn geweest bij goeroes in het vak, is ze 25 jaar geleden beroeps pottenbakster geworden in het historische hart van Delft.



Paul werkte tot zijn 50<sup>e</sup> jaar in de offshore aan oliewinning op zee. Daarna volgden nog 10 jaar werken met lichamelijk en verstandelijk gehandicapten. Beiden genieten van hun tjalk uit 1901 die in een Friese haven ligt en waarmee ze de binnenwateren bevaren.

De andere grote hobby van met name Paul is het houden van bijen. *'Het is duidelijk dat de bijen het nu moeilijk hebben in ons land met zijn oprukkende bebouwing en intensievere onkruidbestrijding'* zegt Paul. *'Omdat we geen tuintje of een balkonnetje hadden, zijn we tien jaar geleden het tuincomplex De Schoffel gaan verkennen. We wisselden onze verkenningstochten af, de ene keer ging Paul en een volgend keer ging ik er op uit'* zegt Ankie. *'Uiteindelijk is het kavel 72 geworden. De aanwezigheid van waterleiding en rio-lering zagen we als een groot pluspunt. Er stond een stenen huisje. De buitenkant voldeed wel aan onze smaak, maar de binnenkant niet. Die hebben we dan ook gestript en aangepast naar onze smaak.*

Anderhalf jaar na de eerste aankoop werd de aangrenzende kavel er bij gekocht. Weliswaar is het daar wat schaduwrijker, de combinatie van de twee kavels zorgt ervoor dat er maximaal van de zon genoten wordt. Paul: *'Een gekocht lidmaatschap heeft twee kanten, ten eerste moet je er geld voor hebben, anderzijds: wat je verandert, doe je voor jezelf en niet voor een ander.'*



Paul is actief in het bestuur van De Schoffel en Ankie organiseert zomerfeesten en nu ook de Groenmarkt. Beiden genieten elke dag opnieuw van hun heerlijke groene plek.

## Schoffelperikelen

door Hans den Ouden (kavel 33)



Beste lezers en lezeressen,

In 2010 werd ik voor het eerst gevraagd om stukjes te schrijven die geplaatst konden worden in de Kavelbode. Er was met name behoefte over informatie betreffende De Schoffel en de gemeente Rijswijk. Het werden de **'Schoffelperikelen'**. Volgens het woordenboek zijn 'perikelen' lastige en/of gevaarlijke problemen.

Onze vereniging werd in 1973 opgericht. Op een weiland langs de Lange Kleiweg werd het lidmaatschap voor 128 kavels met een tuinhuisje aangeboden. Toen mijn vrouw en ik in 1987 op De Schoffel kwamen waren de meeste kavels nog echt 'volkstuin'. Er was een houten toiletgebouwtje met een kraan waar iedereen water kon tappen om bijvoorbeeld een bakkie koffie te zetten. Langzaam werd De Schoffel gemoderniseerd.

In 1991 werd in eigen beheer het huidige stenen toiletgebouw gebouwd en rond 1995 werd na toch wel wat discussies besloten om riolering,

water en elektriciteit aan te leggen. Aan de leden werd voor de aanleg van deze faciliteiten een geldelijke bijdrage gevraagd. Ook het huidige bestuursgebouw werd in die tijd in eigen beheer gebouwd.



In november 1998

kwam na een hevige regenval De Schoffel en de omliggende weilanden onder water te staan. Zie de foto hierboven.

Zo kabbelde de tijd voort op De Schoffel totdat er medio 2008 een brief van de gemeente Rijswijk bij de toenmalige secretaris in de brievenbus viel met de mededeling dat Burgemeester en Wethouders hadden

besloten om de percelen van De Schoffel onder de Wet voorkeursrecht gemeenten te laten vallen. Hierna kwam in 2009 het Bestemmingsplan Rijswijk-Zuid I waarin onze gronden bestemd werden voor woningbouw. Echter de provincie Zuid-Holland gooide roet in het eten van de gemeente Rijswijk door goedkeuring aan dit bestemmingsplan te onthouden. Vervolgens kwam de gemeente met het Masterplan Rijswijk Zuid en de Nota Volkstuinen. Op 27 september 2011 nam de gemeenteraad van Rijswijk het bestemmingsplan Sion-'t Haantje aan. Tegen alle besluiten van de gemeente Rijswijk werd door het Schoffelbestuur en een aantal individuele leden bezwaar aangetekend. Er volgde een procedure bij de Raad van State en zelfs een herzieningsverzoek bij deze Raad omdat het groenconvenant niet in orde was.

Door het bestuur, de adviescommissie en een aantal individuele leden werd voortdurend gelobbyd bij de Rijswijkse politiek. Mede hierdoor werd De Schoffel opgenomen in het coalitieakkoord Rijswijk 2014-2018. Er volgden onderhandelingen met de gemeente om De Schoffel in te passen in het bestemmingsplan.

Op 7 maart 2017 nam de Rijswijkse gemeenteraad unaniem het voorstel aan om met de vereniging te gaan onderhandelen over de inpassing van De Schoffel in de toekomstige wijk. Helaas ziet het er wel naar uit dat De Schoffel kleiner gaat worden. We moeten van 4,2 hectare naar 2,9 hectare waardoor 32 tuinen moeten verdwijnen.

Het bestuur en de adviescommissie hebben inmiddels een groot aantal zaken benoemd om 'de nieuwe Schoffel' te ontwikkelen. Ik hoop dat de onderhandelingen met de gemeente vlot en tot (bijna) ieders tevredenheid verlopen.

*Een goede buur is iemand die zijn gras even hoog laat groeien als u.*

## NAASTENLIEFDE

*door Beppy (kavel 37 en 53)*



Klimop vlecht zich in vriendschap aaneen  
Winde omhelst liefdevol haar buren  
Totdat de mens het verbreekt  
hebben zij niets te verduren.

Een bloem houdt van haar naaste  
niemand wordt opzij gezet  
deelt schaarse grond met onkruid  
voor de mens een eindeloos gebed.

Alles wat bloeit, leeft in stilte  
zij schreeuwt hooguit haar felle kleuren  
klaver en gras samen groen op zwarte gronden  
in strijd toch met elkaar verbonden.

De mooiste dingen ontstaan  
als je je gevoel durft te volgen  
goede keuzes maken heeft effect  
en durf te genieten van niet altijd perfect.

*Beppy*

*Onkruid is het verzet van de natuur tegen het bewind van de tuinlieden.*

## JONG GELEERD, OUD GEDAAN?

door (opa) Wim Stoelinga - kavel 48/64



Eindelijk was het zover.

Ik keek er al lang naar uit maar agenda's moeten passen en afstand speelt soms ook een rol. Kleinzoon Joeri uit

Amsterdam had mij op een mooie warme zomerdag in juli en tevens een dag waarop geoogst zou worden, uitgenodigd voor een bezoek aan zijn paradijsje 'de Schooltuin'. Dat ik samen met een aantal ouders de groep van twintig scholieren ook nog dwars door Amsterdam moest loodsen, kwam er even bij.

Maar ondanks mijn zorgen daarover (het zijn toch twintig 'Amsterdamse wilde spruiten') bleek dat erg mee te vallen. Aangekomen op de schooltuinen van Jan P. Blijdestijn werden de taken snel verdeeld. Gereedschappen als hakjes, schoffels en harken werden gretig in ontvangst genomen, maar er werd opvallend behoedzaam mee omgegaan. Dan klinkt een fluitsignaal, de 'meester' van de schooltuinen roept alle spruiten op voor de eerste les van die morgen.

Wat grappig dat ik daar als opa ook bij betrokken word en ik er tevens nog het een en ander van opsteek! Dan naar de heilige gronden, de percelen met venkel, uien, aardappelen, snijbiet, bieslook en nog heel veel meer - rijp om te worden geoogst. Maar eerst alles in orde brengen. Geen onkruidje wordt over het hoofd gezien en de kaalgeplukte bedden reeds voor het nieuwe seizoen geprepareerd, dwz met organische meststof alvast opgekikkerd. Dan de tassen tot aan de rand gevuld met producten van eigen bodem. Wel even over het hoofd gezien door de aspirant schoffelaars: het gewicht van de tassen!

Voor de mannelijke spruiten geen probleem (althans zo leek het), maar door de spuitjes werd al snel doch vriendelijk om enige assistentie gevraagd want de terugtocht met de benenwagen is net zo lang als de heenreis.

En zwaar waren de tassen, neem dat maar van mij aan (of moet opa Schoffel al aan spierkracht inleveren?).

Na de meester een goede vakantie te hebben gewenst, gaat de hele groep verwachtingsvol op pad. Hier en daar worden twee hengsels aangeboden, een aan de linkerkant, een aan de rechterkant en opa (of een van de ouders) er tussenin.

'Dat wordt smullen, opa!' roept Joeri verwachtingsvol.

'Wat bedoel je, Joeri?' antwoordt opa met enige argwaan.

'Nou, wat denk je zelf opa? Deze oogst ligt vanavond nog op ons bord!'

'Je bedoelt als je oma ervan kunt overtuigen dat deze ongekend verse producten nog vandaag moeten worden bereid.'

'Nou ja, zoiets had ik wel gehoopt ja, maar ze zijn zo vers en onbespoten dat veel rauw kan worden gegeten.'

Hij kent z'n oma hééél goed en oma kent Joeri ook hééél goed dus dat was al snel een uitgemaakte zaak.

Na enig wassen, schillen en snijden (en toch ook koken) werd de tafel gedekt waarbij zelfs broer Pepijn met spanning wachtte op Joeri's culinaire hoogstandjes. En hij stelde ons niet teleur, zeker niet toen de eindproducten geshowd werden en voor de eeuwigheid fotografisch geconserveerd (nou ja, tot volgend jaar dan want dan wordt er weer geogst).

'Maar opa, mijn schooltuin houdt een keer op. Kan ik dan niet beter jouw tuin op de Schoffel overnemen? Dan kunnen we nog veel meer oogsten.'

'Oeffff, dat is een goede vraag Joeri. Maar weet je, dat zal in de toekomst misschien niet mogelijk zijn.'

'Hoezo niet opa, die tuin is toch van jou?'

'Uh, ja, nou ja, nee, uh, maar er zijn andere mensen die vinden dat.....'

'Ik begrijp er helemaal niks van opa, jij hebt een tuin en dan vinden andere mensen iets waardoor jij je tuin niet mag behouden?!'

'En dat betekent dan ook we er niet meer mogen spelen of jeu de boulen?'

'En de feestjes dan met Marit en Benthe?'

'Nou nee, uh, dat mag dan misschien ook niet meer.'

'Gooi het maar in m'n pet opa.'

'Zal ik doen Joeri. Waar is je pet?'

*Wat de mens nodig heeft om te tuinieren  
is een gietijzeren rug met een scharnier erin.*



## TAGIATELLE MET ASPERGES (voor 4 personen)

door Armando Finelli Foto: Wim Mecksenaar



### Ingrediënten:

- 500 gr. tagliatelle all'uovo
- 500 gr. groene asperges
- 100 gr. schouderham in dunne slierten gesneden
- 100 gr. parmezaanse kaas, verse geraspte
- 50 gr. roomboter
- 4 eetlepels olijfolie
- 1 glaasje witte wijn
- 1 teentje knoflook, peterselie, basilicum, zout en peper.

### Bereiding:

Maak de asperges schoon, breek de punten af op 3-4 cm. Leg ze apart, de harde uiteinden afbreken (niet gebruiken) snijd ze in stukjes van ongeveer 1 cm. Verhit de olie en fruit de knoflook licht bruin in een wok (of ruime pan) op een matig vuurtje. Hierna de knoflook verwijderen en de stukjes asperges met zout en peper 4-5 minuten bakken met de deksel op de pan. Kook intussen de pasta beetgaar in ruim, gezouten water (volgens aanwijzingen op de verpakking).

Voeg de asperges punten en de ham bij de asperges en na 2-3 minuten blussen met de wijn. De pasta afgieten (niet te droog) en schep in de wok, voeg de boter en wat kaas toe, en nog twee minuten goed mengen.

Verdeel de pasta over de borden en verdeel ook de resterende kaas. Garneer met peterselie en basilicum.

**Buon appetito!**