



De Kavelbode

Jaargang 32 nr. 1, mei 2015

In dit blad onder meer:

- Redactioneel
- Beppy rijmt de lente
- Schoffelperikelen door Hans
- Een kleine wereld door Wim
- Lofzang op het complex De Schoffel door Jolande
- Voorzitter Gerard
- Teksten om over na te denken
- Natascha Morsink en Filip Zoetewij en kweeklust
- Puzzel voor een verloren moment
- Een snel recept door Hetty
- Planning redactie en een marktkraampje

Het blad voor de leden van Recreatiepark De Schoffel.

VAN DE REDACTIE

Een bestaan in de toekomst ligt binnen handbereik nu de algemene ledenvergadering in grote getale vóór verdere onderhandeling met het gemeentebestuur heeft gestemd. Dát geeft moed! Vandaar dat we het jaar ingaan met nieuwe energie en nieuwe moed.

Dit nummer komt iets later uit dan gepland, dat heeft te maken met een probleem met de drukkerij waar we tot nu toe waren. In dit nummer een verslag van de plannen die wij als redactie met elkaar hebben gemaakt. Traditioneel beginnen we met een werkontbijt/ brunch om af te stemmen wat het komend jaar in De Kavelbode aandacht moet krijgen.

Op het voorblad ziet u een prachtige symbolische foto van hoe de natuur zich niet laat verslaan. Ook al is deze boom omgevallen, ze blijft bloesemen en zal na de zomer haar heerlijke vruchten afleveren. Wij als tuinders kunnen daar een voorbeeld aan nemen. De veerkracht van de natuur kan ons als mens ook laten overleven.

Natuurlijk treft u de vaste rubrieken in deze Kavelbode. Hans den Ouden heeft aandacht voor de tuin en de algemene ledenvergadering. Wim Stoelinga is verrast hoe hij tijdens een gesprek ontdekt hoe klein de wereld soms is. Jolande Sluyter is vol lof over ons prachtige recreatiepark, maar beschrijft ook het gemis van de merrie die deze winter overleed. Beppy maakt dit keer niet alleen een lentegedicht, maar lardeert de Kavelbode met wetenswaardigheden in korte tekstblokjes. Frits Benschop interviewde Natascha Morsink en Filip Zoetewij die een gehuurde tuin doen bloeien. Hetty Coene geeft een recept mee voor mensen die niet al te veel tijd hebben. Gerard Daamen wenst u een goed seizoen, maar kijkt ook even terug op de afgelopen ledenvergadering. En tenslotte is er de altijd zeer gewaardeerde puzzel voor de broodnodige rustmomentjes. Veel succes daarmee.

Theo Brill

PLANNEN VAN DE REDACTIE

door Theo Bril (kavel 117)



De Kavelbode zal zich in 2015 in haar berichtgeving vooral richten op het groen dat te maken heeft met tuinliefhebber zijn. Dieren en planten - zeker die met een speciale status - willen we beschrijven. Mensen en menselijke betrekkingen komen ruim aan bod. Ontspanning (puzzel) en gedicht blijven onderdeel. Naast stukjes vanuit het bestuur (Frank en Gerard) willen we dit jaar even niet al te veel schrijven over vertrekken, blijven, politieke standpunten en scherpe meningen. Dit omdat we het gesprek met 'de politiek' zo open en zo waardenvrij als mogelijk willen laten verlopen.

Meningen van mensen in columns kunnen natuurlijk altijd voor het voetlicht gebracht worden. De eindredacteur beoordeelt of iets kwetsend of gevoelig kan zijn en zal dat onderdeel na overleg uit de stukjes halen.

We willen wel trachten iets breder dan De Schoffel te kijken: hoe is het bij andere tuinverenigingen, wat kunnen we van hen leren? Welke manier van tuinbeheer (ecologisch en groen) is aanbevelenswaardig? De Facebook pagina van De Schoffel willen we iets actiever gebruiken en koppelen met nieuwitems die op de website te vinden zijn.

De oude website bij tk is opgezegd en nu is het webadres: deschoffel.com. Via deze link komt u op onze oude (en nieuwe) website. René Westerhuis (kavel 101) is de webmaster.

Ook op onze Facebook-pagina kunt u uw berichtjes kwijt. Het adres is: <https://nl-nl.facebook.com/deschoffel.rijswijk> Lieneke Wardenaar en Lido Lovink beheren het account.

Een nieuw voorstel is om enkele malen per jaar een kraampje te plaatsen bij het loopbruggetje. Daar worden dan spullen aangeboden als stekken, planten die u over hebt, spullen die u wilt ruilen en/of iemand mag meenemen of (indien nog heel goed van kwaliteit) te koop kunt aanbieden. De kraam wordt alleen bij mooi weer neergezet. Eventuele giften gaan naar een goed doel, bijvoorbeeld dierenasiel Rijswijk. Schragen komen achter het bestuurshuisje te liggen evenals een plank.

In de Kavelbode zal een oproep worden geplaatst om een en ander via Beppie en Theo te laten lopen. Voorwaarde is dat onverkoopbare spullen door de eigenaar zelf weer worden teruggenomen. De kraam kan ook

stekjes o.i.d. bevatten. Theo heeft het dagelijks bestuur om toestemming gevraagd (en gekregen) voor deze activiteit.



Oproep

Hebt u stekken over?
Planten die zich net iets te veel vermeerderen,
Zaailingen die uw tuin uitkozen, maar die u niet hoeft
Of...
nog ergens een leuke pot,
beeldjes, materialen, gereedschap
die u niet meer gebruikt?

Schenk het voor het kringloopkraampje dat bij mooi weer
In de buurt van het loopbruggetje wordt neergezet.
U kunt uw spullen kwijt op tuin 117 bij Theo Bril.
Of bij Beppe Roeters-Mulders tuin 37 en 53.



Hoor de lente

In buiige lenteregen
heeft de zon geen kans
regen ontkiemt nieuw leven in de tuinen
de bomen wassen hun prille groene kruinen.

Op vochtige tegels en drassige plantsoenen
zie je Paardenbloemen zich met Viooltjes verzoenen
kiemt het blauw van de Lobelia
onder het ontluiken van de gele Forsythia.

Als plots de lentezon gaat schijnen
en zij de aarde langzaam verwarmt
kom dan allen naar buiten
luister naar de vogels die vrolijk fluiten
en hoor hoe de lente wordt omarmd.

Beppy

SCHOFFELPERIKELEN

door Hans den Ouden (kavel 33)



Beste Schoffelaars.

Het is weer voorjaar en een nieuw tuinseizoen. Ook de afgelopen winter hebben we nauwelijks vorst gehad dus hebben de planten niet zoveel schade ondervonden. De sneeuwkllokjes zijn al weer uitgebloeid en op het moment dat ik dit schrijf, staan de narcissen in volle bloei. Ook op de weilanden rond om ons complex is het qua natuur weer een drukte van jewelste. Er broeden alweer kieviten, ganzen en zwanen. En vandaag zag ik al een eend met een stuk of acht kleine donsjes. Nu ik het toch over het gebied rondom De Schoffel heb, kan ik u berichten dat ik begin januari 2015 samen met Wim een voorlichtingsavond van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu betreffende het verbreden van het spoor heb bijgewoond. Het is de bedoeling dat er in de toekomst op het traject tussen Den Haag-Rotterdam acht Intercity's en zes Sprinters per uur per richting gaan rijden. Het aantal sporen gaat van twee naar vier. Ook ter hoogte van De Schoffel.

Vermoedelijk starten de werkzaamheden in 2017/2018. De spoorwegovergang bij 't Haantje wordt gesloten en daarvoor in de plaats komt er een nieuwe weg en een onderdoorgang (viaduct) tussen 't Haantje en De Schoffel die aansluit op de Lange Kleiweg.

In mijn laatste perikelen – verleden jaar oktober- schreef ik nog dat het rustig was met betrekking tot de gemeente en het bestemmingsplan. Dat is nu anders. Nadat een aantal politieke partijen in hun verkiezingsprogramma hadden opgenomen te strijden voor behoud van De Schoffel hebben ze inmiddels de daad bij het woord gevoegd. Eind 2014 is met de verantwoordelijke wethouder gesproken en er is een aantal voorstellen op tafel gekomen. In februari is door ons bestuur een informatieavond georganiseerd en vervolgens op 27 maart jl. was er de Algemene ledenvergadering.

Bij deze ALV wil ik toch nog even stilstaan. De gemeente heeft ons het voorstel gedaan het gesprek aan te gaan over verkleining en inpassing van De Schoffel binnen het bestemmingsplan. Een aantal varianten is de revue gepasseerd en optie 3 zou - gezien de omstandigheden - de beste zijn. Het bestuur stelde voor om verder te onderhandelen met de gemeente

over optie 3. Van de 128 stemmen die uitgebracht konden worden, waren er 107 (al dan niet via een machtiging) aanwezig. Het voorstel om verder met de gemeente te gaan onderhandelen werd met 91 vóór, 14 tegen en 3 onthoudingen aangenomen. We zijn door deze ontwikkelingen nog lang niet in rustiger vaarwater gekomen en er wordt nog veel denkwerk en veerkracht van ons verwacht maar naar mijn mening is het licht aan het einde van de tunnel goed zichtbaar.



*Fluitenkruid wordt zo genoemd,
omdat je van de stengel een fluitje kunt maken.*

Soms is de wereld heel klein!

door Wim (en Beitske) Stoeliga (kavels 48/64)



Het voorjaar houdt altijd een belofte in.

Zoiets als een voorbode van een nieuw jaar.

De natuur komt spontaan en uitbundig weer tot

leven. En muzikaal begeleid door de hoofdrolspelers: de zwanen, ganzen, eenden en tal van andere vogelsoorten (kende ik ze maar!).

Maar ook heel leuk is het weer mogen begroeten van onze medeschoffelaars. Door de ligging van onze tuin komen wij veel van hen weer tegen.

Er zijn landen waarin je elkaar begroet met 'hoe was de winter?', maar die vraag is in ons milde en dikwijls buiige klimaat overbodig.

Winter? Welke winter?

Dat neemt niet weg dat een voorjaarspraatje altijd leuk is. Soms is het aanleiding tot het wederom vaststellen dat de wereld verrassend klein is.

Aanleiding daartoe was het volgende.

Zo'n dertig jaar geleden was de mooie nieuwe fiets van onze dochter Beitske gestolen. Een paar dagen na het toch vervelende voorval werd onze dochter gebeld door een man die zei dat hij haar fiets had gevonden. Zij kon hem 's morgens om halfzeven achter de Albert Heijn in het winkelcentrum In de Boogaard komen ophalen.

Om halfzeven 's morgens?

In een winkelcentrum?

Midden in de winter?

En in het pikkedonker om halfzeven 'smorgens is sowieso niet het meest aangename moment van de dag voor een meisje van 12 jaar om een gevonden fiets op te halen.

Maar goed de man had betrouwbaar geklonken, dus zei ze 'ik ga het doen, als jij maar meegaat'.

Goed goed, van een stoere vader wordt dat nou eenmaal verwacht, maar pappie legde toch wel even een flinke stok in de auto voor het geval dat...

Wij op weg, koud, sneeuwig en de zenuwen niet bepaald in ruste.

We draaien het parkeerterrein op achter de Albert Heijn en stappen uit.

Pappie (met stok) en Beitske daar vlak achteraan.

Plotseling duikt vanuit een donkere hoek ergens bij een achterdeur een schim op en steekt een ferme hand uit.

'Van Zeijl - is dit je fiets?'

Nauwelijks bekomen van de wat plotselinge ontmoeting met meneer Van Zeijl verheugt mijn dochter zich reeds over het weerzien met haar fiets.

'Nou en of. Mijn witte Batavus!'

Blij en dankbaar nemen we afscheid van meneer Van Zeijl.

Zo'n dertig jaar later - dit voorjaar - ontmoet ik op de Schoffel ene Willem van Zeijl en door zijn naam vertel ik hem het verhaal van de fiets van mijn dochter en de herinnering aan de eerlijke vinder die ook Van Zeijl heette.

'O ja hoor, dat weet ik al lang, want die meneer Van Zeijl was mijn vader.

Hij heeft het destijds verteld en ook dat het een mooie nieuwe witte sportfiets was. Mijn vader was toen verantwoordelijk voor bepaalde installaties in het winkelcentrum zoals de verwarmingsinstallaties en moest daarom altijd heel vroeg aanwezig zijn.'

Met verbazing kijk ik Willem van Zeijl aan.

De ferm uitgestoken hand en de nadrukkelijke, maar vriendelijke begroeting '*Van Zeijl!*' hebben binnen ons gezin nog altijd een bijzondere klank.

We doen hem nog wel eens na, maar dat we destijds toch wel een beetje nerveus op weg gingen naar een onbekende meneer ergens achter de Boogaard, midden in de winter, dat vertellen we er natuurlijk niet bij.

Soms is de wereld heel klein.

Wim (en Beitske) Stoelinga.

Onkruid is het verzet van de natuur tegen het bewind van de tuinlieden.

TIJD VOOR EEN KOPJE KOFFIE (met een tompoes ^{grag})

door Jolande Sluyter (kavel 15)



Ik val maar meteen met de deur in huis: wat hebben we toch een prachtig tuinencomplex.

Ik ben alweer overal gaan kijken en heb heerlijk geslenterd over het complex. Overal leden die alweer druk bezig zijn hun tuintje zomerklaar te maken. Alles ruikt naar het voorjaar en lonkt naar de zomer. Om me heen staan bomen en struiken weer in de knop en klaar om te gaan bloeien.

De paarden die mij zagen, herkenden me en begroetten mij door vlak vóór me te komen staan. Alleen miste ik één van de merries. Ik hoorde dat ze de afgelopen winter helaas aan een koliek is overleden.

Ganzen, waterkipjes, waterhoentjes, eenden en vogels zijn druk bezig elkaar het hof te maken. Zo werken ze aan een nieuwe generatie.

Echt alles op en om het complex is in rep en roer, het zijn dingen om heerlijk van te genieten!

Zelfs de sperwer heeft zijn intrede gedaan op het complex en fladdert dagelijks boven het complex om zijn prooi vanuit de lucht aan te vallen en te vangen.



Jullie kunnen het geloven of niet, ook wij hebben nieuwe burens op ons pad.

Van die heerlijke enthousiaste mensen die duidelijk van tuinieren houden. Op een dag in het najaar zag ik hen en kwam met ze in gesprek. Zij waren op zoek naar een tuin. Ik heb hen beiden op sleeptouw genomen en rondgeleid over het complex.

Vol trots kon ik laten zien, wat wij als leden toch aan rijkdom bezitten

en vertellen wat ons tuinencomplex voor een uniek stukje land is.

Uiteindelijk na een aantal bezoeken, heb ik ze ook op de hoogte gebracht over de perikelen en onzekerheid van De Schoffel. Toch besloten ze over te gaan tot aankoop van een dubbele tuin aan het Begoniapad.



Intussen hebben zij de tuinen flink aangepakt, beide huisjes opgeknapt en weer leefbaar gemaakt. Daarbij hebben ze de tuinen compleet opnieuw ingericht en allerlei fruitboompjes, vaste planten en bloemen gepland. Langs hun ingang aan de



hebben zij een prachtige haag aangelegd van wilgentakken die ze uit de compostbak hebben gevist. Leuk zo'n natuurlijke schutting! Creatief, kunstig en een lust om naar te kijken.

Bestrijdingsmiddelen verkopen is een bloeiende handel,
maar alles wat ermee in aanraking komt gaat dood.

Van de voorzitter

Gerard Daamen (kavel 61)

Op het moment dat ik dit stukje schrijf is de lente alweer een stukje op gang, hetgeen op ons complex ook duidelijk is waar te nemen aan alles wat groeit en bloeit. Het weer werkt hier ook prima aan mee. En iedereen is druk in de weer, ieder op zijn eigen manier, om hun, zijn of haar tuin er weer picco bello uit te laten zien.



Zoals gebruikelijk is op de laatste vrijdag in maart weer de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Deze keer was de opkomst enorm, wat eigenlijk ook was te verwachten gezien de agenda. Tijdens deze ALV was waarschijnlijk voor iedereen het belangrijkste agendapunt het stemmen over de plannen van de Gemeente Rijswijk over het al dan niet voortbestaan van onze vereniging in een eventueel aangepaste vorm van ons complex. Natuurlijk was er - alvorens over te gaan tot het stemmen over dit agendapunt - de nodige discussie die overigens op een prima manier

verliep. Veel vragen konden en kunnen helaas nog steeds niet of niet voldoende worden beantwoord. Toch kon er uiteindelijk worden gestemd en met een overduidelijke meerderheid ging de ALV akkoord om het bestuur toestemming te geven de plannen verder uit te werken met de gemeente. Dit zal natuurlijk de nodige inzet, kennis, energie en tijd vragen. Uiteraard wordt u als lid tijdig op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen in deze.

Graag wil ik mijn bijdrage voor de Kavelbode afsluiten met u allen, mede namens alle bestuursleden, een mooi, zonnig en prettig nieuw tuinseizoen te wensen.



CULINAIR GENIETEN

ingestuurd door Hetty Coene (kavel 125)

Supersnelle Stampot Andijvie Anders
voor 2 personen(zonder vlees)



Voor een snelle versie: maak een stampot andijvie met een zak gesneden andijvie van 250 gr en een zakje aardappelpuree voor stampot.

Smoor 3 a 4 trostomaatjes lichtjes. Giet af, maar bewaar het sap.

Verkruimel 1 pakje gorgonzola (150 gr) en schep dit met de tomaten door de stampot. Voeg zonodig wat sap van de tomaatjes toe.

Warm de stampot even op en strooi er zout en peper naar smaak op.

De liefhebber kan er gebakken spekjes bij doen (kant en klaar).



Kweeklust uit een biologisch groentepakket

Interview met Natascha Morsink en Filip Zoetewij

(huurders van kavels 40 en 56)

door Frits Benschop (kavel 9)

Even voorstellen

Filip Zoetewij ontwikkelt op het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht alternatieve financieringsvormen. Daarbij moeten we denken aan andere vormen dan klassieke volledige financiering door de bank. Bij de huidige financiering worden meer en meer concepten ontwikkeld waarbij ook mensen geld willen investeren. Deze financieringsconcepten worden aan lokale banken aangeboden om hun klanten ermee van dienst te kunnen zijn. Filip werkte in Utrecht van waaruit hij door Europa reisde. Mede omdat hij de Angelsaksische cultuur heel interessant vond, heeft hij in 2012 in het Verenigd Koninkrijk de MBA (Master of Business Administration) gehaald.

Natascha Morsink heeft iets totaal anders gedaan. Na haar VWO examen heeft Natascha eerst Engels gestudeerd in Utrecht. Na het afstuderen koos ze ervoor aansluitend een conservatoriumopleiding klassieke solo-zang in Den Haag te volgen. Na de voltooide opleiding is ze zangeres en zangdocente geworden. Natascha en Filip hebben in Den Haag eerst een bovenwoning van een herenhuis gekocht. Toen na een paar jaar de benedenburen verhuisden, konden zij de benedenwoning met stadstuintje erbij kopen. Het idee was in het benedenhuis mensen te laten genieten van kamermuziek in een sfeervolle ambiance en om musici een podium te bieden. Stapsgewijs is dat ideaal naderbij gekomen. De geleende vleugel werd een gekocht exemplaar en concerten voor bekenden werden uitvoeringen voor groter publiek. Intussen is de Stichting Podiumkunsten Emmakade opgericht (www.podiumkunstenemmakade.nl) die met 10 concerten per jaar net haar eerste lustrum achter de rug heeft!

Jeugdherinneringen

Vaak zijn indrukken of ervaringen uit de jeugd bepalend voor de rest van het leven. Als we, als voorbeeld, het woord **wijn** noemen dan kan de herinnering aan gezellige verjaardagen van de ouders een positieve - en

herinneringen aan een dronken buurman juist negatieve gevoelens oproepen. Natascha Morsink, huurster van de kavels 40 en 56 bij De Schoffel, is geboren en getogen in Twente. Ze speelde veel buiten en hielp als kind haar oma met veel plezier in de moestuin en ze was altijd met planten en beesten bezig. Geen wonder dat na deze jeugdherinneringen op latere leeftijd belangstelling voor alles wat groeit en bloeit gebleven is. Haar man Filip Zoetewij is in een rijtjeshuis in verstedelijkt gebied geboren. Ondanks dat de natuur of agrarische cultuur niet bij de voordeur begon, was hij als 5- á 6-jarige wel graag buiten en experimenteerde met het maken van jam.



Keuze maken

Idealiter zouden Natascha en Filip een huis met een concertzaal hebben en een moestuin daar vlak naast. Om dat te bereiken zou verhuisd moeten worden

en de concertzaal opgeofferd. Een straatgenoot en vriend (tevens zoon van de helaas overleden vorige eigenaars van de twee kavels bij De Schoffel) sprak enthousiast over de tuinen van zijn ouders en de vonk sloeg over. ‘Kom een keer kijken’, zei hij. Dat deden Natascha en Filip en ze waren onmiddellijk verkocht. Nu ja, verkopen was voor de erfgenamen een brug te ver, kennelijk zaten er nog te veel herinneringen aan de tuin om er definitief afstand van te doen.

Nostalgie?

Eigenlijk kwam de wens om een eigen tuin te bezitten voort uit weetgierigheid naar wat er komt kijken om een biologisch groentepakket op de keukentafel te krijgen. Het zou leuk zijn om zelf te zaaien en plantjes te zien opgroeien en natuurlijk om zelf te oogsten.

Aan de slag

Na de ontvangst van de sleutel was de eerste klus die geklaard moest worden het egaliseren van 50 molshopen en het wieden van onkruid. Heel veel planten zijn uitgestoken en opnieuw gepoot. De kennismaking met kleigrond was een (z)ware ervaring. Bewerking van deze grond bleek een zware klus. Duidelijk is dat kweken van eigen groente hoog genoteerd staat. De tweede kavel is hoofdzakelijk in gebruik als bloementuin. De twee glazen kassen passen uitstekend bij de wens om zelf te kweken.

Het bezitten van een dubbele kavel wordt als een pluspunt gezien; er is tenminste ruimte om te experimenteren met planten. Een gekocht boeket bloemen geven is leuk, een bos bloemen geven uit eigen tuin is leuker! De afwezigheid van heggen om de tuin wordt als positief ervaren, een ruim uitzicht en volop licht.



Veertig jaar tuinkennis

Al tuinierend wordt ontdekt dat de vorige eigenaren, het echtpaar Pronk, 40 jaar liefde en kennis in de tuin gestoken hebben. Langzaam wordt duidelijk waarom wat gedaan is en welke planten wel

of niet gecombineerd kunnen worden. Planten hebben wensen om optimaal te kunnen groeien en bloeien.

Wensen

De keuken in het huisje is nog van goede kwaliteit, maar smaken verschillen. De huidige bewoners geven de voorkeur aan een lichtere kleur. Met een blik verf en een kwast is daar snel en eenvoudig wat aan te doen. Momenteel wordt gedoucht onder een tuinslang, een prima oplossing voor zomerse dagen. In de winter wordt het met recht een

koude douche. Een voorziening in het huisje bouwen zou een eigentijdse en comfortabele oplossing betekenen.

Andere invulling van tijd

Als iemand een grote tuin koopt of huurt wil ieder op zijn eigen manier aan de slag en van de aanwinst genieten. Dat heeft consequenties op de tot dan gangbare tijdsindeling.

Natascha: 'Nog nooit heb ik zo veel gefietst. Onze honden, twee heel rustige collies, komen als we met de auto naar Rijswijk gaan, soms mee. Onnodig om te zeggen dat de dieren enorm genieten van de ruimte. Een taakverdeling hebben we niet, naar werk behoeven we zeker niet te zoeken. Anderzijds is het gelukkig ook weer niet zo dat we een slaaf van het werk dreigen te worden'.

Vereniging

De constructie waarbij een lidmaatschap gekocht moet worden, ziet Filip als een unieke situatie. Hij vindt dat het navolging verdient en eigenlijk gestimuleerd moet worden. Dat de parkeerplaats, gemeenschappelijke ruimtes en paden er netjes uitzien, kan alleen met inzet van de leden.

Toekomst

In het begin vroegen Filip en Natascha zich af:

'Waar beginnen we aan als we luisteren naar al die berichten over een dreigende opheffing. Dan denken we maar aan de door een ander aangehaalde uitspraak van Maarten Luther over het planten van een boom. We vertrouwen erop dat we morgen kunnen genieten van wat we vandaag planten. Om het in passende stijl te verwoorden: we kijken liever naar een bloeiende amandelboom dan naar een treurwilg'.





De natuur wordt overwonnen door haar te gehoorzamen.



Kruiswoordpuzzel

Zoek het ontbrekende woord bij de omschrijving en plaats dit in het diagram.

1	2		3	4	5	6			7	8
9		10		11				12		
	13		14				15			
16		17		18		19				20
21	22		23						24	
25						26				
27			28		29				30	
		31						32		
	33						34		35	
36				37		38		39		40
41			42						43	

Horizontaal

1 .. en vloed, 3 .. oversteken, 7 to be or not .. be, 9 .. York, 11 .. de strandjutter. ... misérables, 13 .. seconde wijzer, 15 Noth .. Jazz Festival, 17 alle .. op een stokje, 21 .. Tiësto, 23 ik hou het in de .., 24 .. Who, 25 het vijfde wile aan de .. zijn, 26 .. 538, 27 sleepless .. Seattle, 28 rust .., 30 .. van Dijk, 31 Ane .., 33 dat .. je niet maken, 34 vrouw, heer, .., 36 een natte .., boter in de wei, 37 de .. is eruit, 39 Dikkertje .., 41 het .. van Comumbus, 42 Walker .. Ranger, 43 sol , la, ..

Verticaal

1 .. plein public, 2 .. van Klaveren, 4 Jacobse en Van .., 5 veel handen maken .. werk, 6 in aleer .., 7 .. Leoni, 8 slapen als een .., 10 blik op de .., 12 .. Zeppelin, 14 strenge heren .. niet lang, 15 Frank .., 16 .. Evers, 18 je kunt er een .. afschieten, 19 .. jij, dan ik, 20 Herman .., 22 .. Rap en zijn maat, 24 Van .. Hout, 29 David .., 31 hij is liever .. dan moe, 32 .. van den Heuvel, 33 hij is zo hard als een .., 35 .. van Gent, 36 Love .. tender, 37 do, .., mi, 38 een bijdehante .., 40 Magnum ..

Volkstuinvereniging T.O.G. verhuist naar locatie Eikelenburg

Overgenomen van persbericht gemeente. Gepubliceerd 13 maart 2015.

Op woensdag 18 februari 2015 hebben de leden van de Rijswijkse volkstuinvereniging Tot Ons Genoegen met ruime meerderheid gekozen voor een nieuwe locatie voor de vereniging.



De leden van Tot ons Genoegen hebben het bestuur gemachtigd om al die stappen te ondernemen die leiden tot ontwikkeling, inrichting en ingebruikname van een nieuw tuinenpark. De nieuwe locatie ligt op de hoek van de Monseigneur Bekkerslaan en Eikelenburglaan, naast volkstuinvereniging Ons Ideaal. De vereniging heeft vanaf juni 2015 de beschikking over het terrein en verlaat in april 2016 definitief de huidige locatie.

Die huidige locatie van Tot Ons Genoegen aan de Ockenburger Tientweg in RijswijkBuiten is nodig voor de ontwikkeling van deelgebied Sion - 't Haantje. Daarom zijn de gemeente Rijswijk en het bestuur van Tot Ons Genoegen met elkaar in gesprek gegaan over een nieuwe locatie voor de vereniging en de voorwaarden waaronder de vereniging 'over' zou kunnen gaan. Het verenigingsbestuur van Tot Ons Genoegen en het college van B&W zijn tevreden met het behaalde resultaat en kijken terug op een goede samenwerking. Het bestuur van de volkstuinvereniging heeft het terrein inmiddels gekocht van de gemeente Rijswijk. 'Dankzij de gezamenlijke inspanning in de achterliggende periode is er nu een overeenkomst', zegt de volkstuinvereniging. Vanaf juni wordt het nieuwe park door de vereniging verder ingericht.

Eten uit de volkstuin

Bewerkt artikel uit Lauriekoek

Via onderstaande link komt u terecht op facebookpagina van foodblog 'Eten uit de Volkstuin'. Een ínteressant blog vol recepten met groenten, kruiden en fruit uit de moestuin van Marleen van Es.

<https://nl-nl.facebook.com/EtenuitdeVolkstuin>

Na de moestuinactie van AH is de hype alleen maar groter geworden: zelf je eten laten groeien is trendy en hip. Marleen van Es heeft naast bovenstaande facebookpagina ook een blog (<http://etenuitdevolkstuin.nl>). Ze schreef ook een boek met dezelfde naam: 'Eten uit de Volkstuin'. Een zeer visueel boek over eten waarbij mooie foto's gegarandeerd zijn.



De recepten zijn eenvoudig, het zijn recepten die zoals Marleen zelf zegt, 'iedereen kan maken'. En dat klopt ook, je kunt de gerechten echt prima op een doordeweekse dag maken. Ze zijn grotendeels vegetarisch, heel af en toe kom je iets tegen wat vis of

vlees bevat. Omdat het over eten uit de tuin gaat, gaat het uiteraard ook over met de seizoenen meekoken. Het is dus ingedeeld in de vier jaargetijden en per seizoen worden de gewassen die je dat seizoen kunt oogsten, besproken. Je krijgt allerlei tips waarmee je als beginnende (moes-)tuinier goed uit de voeten kunt. Er wordt voor de balkontuiniers en mensen met beperkte tuinruimte ook aangegeven wat er in een pot geplant zou kunnen worden. Als je nou helemaal geen tuin of balkon hebt (of je vindt het gewoon leuk of interessant), dan staan er in het boek ook nog een aantal wildpluktips.